



Lokalredaktörer i Kristineberg: nr.4. 1949, var Gurra Stenberg, Göte Mannberg och Lage Karlsson

Från företagsnämnderna

Kristineberg. De innehållsrika rapporterna från de tekniska kommittéerna förmälde bl. a. om att ett flertal »uppfindingar» voro på väg. H. Stenberg valdes till bibliotekarie för nämndens bibliotek. För övrigt diskuterades en del samhällsfrågor, anläggandet av gräsmattor och planering av tomter, idrottsplatsens iordningställande, cykelställ och motorcykelgarage. Husnummer komma att uppsättas på bostäderna i samhället.



I Kristinebergsgruvan har under det gångna året tillredningsarbeten pågått under 250 m nivå, som f. n. är den lägsta brytningsnivån. Sålunda har centralschaktet, som är färdigdrivet till 520 m djup, inbyggt ned till 410 m nivå. Personspelet har monterats för persontrafik till 330 m nivå. Samlingsficka samt störtschakt för malm och gråberg äro färdigdrivna mellan 330 och 490 m nivåer. Gallerplatser äro utstrossade på 330 och 410 m nivåer. På 410 m nivå har dessutom sprängningsarbeten för krosstation påbörjats.

För tillredning och undersökning av 330 m nivå har transportort framdrivits till A-malmen och drivning av fältort påbörjats efter malmens liggvägg. Drivning av transportort mot B-malmområdet har påbörjats.

Som samlingslokal för Hemvärnet och Lottakåren har under hösten inköpts och iordningställt en militärbarack. Den nya lokalen har fått ett mycket vackert läge på höjden mellan samhället och gamla Kristinebergsgården.



Metallpriserna den 1 dec. 1949.

Noteringar i kronor per kg och ton

M e t a l l		London	New York	New York 1/s 1948
Guld	kg	5781	5829	4051
Silver	kg	124	122	87
Koppar	ton		2113	1870
Bly	ton		1310	1590

Anm. Noteringarna äro delvis nominella, enär fri handel i metaller knappast förekommer.

Från godtemplarfronten i Kristineberg

När malmbrytningen i Kristineberg började på allvar sökte folk från landets olika delar anställning hos Bolidenbolaget och trädde i tjänst som anläggare och grusbrytare på den nya fyndorten. Många olika intressen stötte samman. De olika landsdelarnas och orternas mentalitet bröt mot varandra. Folket hade olika vanor, olika traditioner att bevara och föra vidare, traditioner som hembygden givit helgd och innehåll åt. (Men det kom även folk, som voro i totalt avsaknad av traditioner, folk som i det nya samhället såg en tillflyktsort, ett Klondyke där Baccus- och Dionysoskult kunde frodas obehindrat).

Landets behov av koppar, zink och svavel åstadkom en materiell utveckling, som snart förvandlade de sankna myrarna vid Viterlidens fot till ett blomstrande samhälle, en obygdsoas som lockade vägar och ljus genom väglös mörk bygd, till välsignelse för dem som tidigare bott isolerade från yttervärlden.

Men den materiella utvecklingen var ej tillräcklig för det folk som bosatte sig här. Kravet på kulturell utveckling spårades på olika sätt och fick så småningom uttryck i bildandet av olika föreningar, vilka skulle befrämja arbetarnas ideella strävan. En av dessa föreningar var logen 5239 Kristineberg av I. O. G. T. Den bildades i november 1940 och hade vid starten ett 20-tal medlemmar, men redan året därpå hade antalet medlemmar överstigit 60-talet. För närvarande kan logen glädja sig åt en medlemsiffra på 90. I samarbete med andra organisationer har logen bedrivit och bedriver fortfarande livlig studie- och hobbyverksamhet. Ungdomsarbetet har sin givna plats på programmet och år 1942 startades ungdomslogen 2387 Lyckostjärnan. Dess verksamhet måste emellertid nedläggas år 1945, då lokalbristen gjorde det svårt att hålla arbetet i gång.

Redan år 1941 hade lokalbristen uppmärksamrats och protokollen förtälja om ett beslut att upplägga en byggnadsfond, som i framtiden skulle ge möjlighet att bedriva verksamhet under eget tak. Sakta men säkert har denna fond vuxit och när »Kronan» i november 1946 utbjöd sina begagnade militärbaracker till salu yppade sig ett lämpligt tillfälle att förverkliga planerna. Logen beslöt inlämna anbud och sent omsider kom meddelande att logen beviljats få inköpa en barack med 80 kvm. golvyta. Denna barack har genom svårigheterna på byggnadsmarknaden »legat lagrad» till i höst då arbetet kunde sätta i gång. Gjutningarna äro klara, 2 byggnadsarbetare arbeta för fullt och logen beräknar få inviga sitt ordenshus kring jultiden. Bolaget har på ett synnerligen värdefullt sätt bidragit till tillkomsten av ordenshuset. Tomt har ställts till förfogande, lån har beviljats och material har förmedlats, vilket naturligtvis underlättat arbetet. Med ett anslag av 400:— kronor har avdelning 94 visat att logens initiativ för att lätta på lokalsvårigheterna i Kristineberg hälsas med tillfredsställelse. Logens medlemmar äro

synnerligen tacksamma för det tillmötesgående som visats från bolagets, avdelningens och samhällsbarnas sida. »Smältdegeln», som erhålles av alla bolagets anställda, är väl rätta organet att framföra logens varma tack till alla gynnare av vår verksamhet.

Ordenshuset är avsett att bliva ett redskap för en effektiviserad verksamhet, främst då bland den yngre ungdomen. Den tidigare nedlagda »Lyckostjärnan» har redan väckts till liv och över 50 glada ungdomar samlas med intresse till de arbetsuppgifter som bjudas där.

Logen vill vara ett organ, som i samarbete med hemmen och skolan strävar till fostran och karaktärsdanning hos unglomen. Kampen för den abstinenta livsföringens princip anser vi godtemplare vara en kamp för högre social, etisk, moralisk och ekonomisk standard, en kamp för friare individer och lyckligare hem. Det är på denna grund vi vill bygga och till detta arbete vi hälsar Kristinebergsborna välkomna med.



Idrottsföreningen i Kristineberg 10 år

Lördagen den 12 nov. högtidlighöll idrottsföreningen Kamraterna i Kristineberg sin tioåriga tillvaro med supé och dans i Folkets Hus. Förutom föreningens medlemmar hade inbjudits representanter för I. F. K:s Centralstyrelse, Bolidenbolaget, Kommunen, Affärsföretagen samt övriga föreningar inom Kristineberg.

Under supén lämnade Herr Birger Brandt i Boliden, som varit föreningens sekr. i nio år, en resumé över föreningens arbete under de gångna tio åren. Sålunda hade föreningen bildats den 27 sept. 1939 vid ett möte i Gruvstugan i Kristineberg. Vid detta möte antecknade sig 25 personer som medlemmar i föreningen. Föreningens medlemsantal är för närvarande 125. De idrottsliga framgångarna ha inte varit särskilt stora, när det gäller föreningens representation utåt. Under år 1945 vann dock föreningen sin första och hittills enda serie-seger i fotboll, den s. k. Stambaneserien. År 1942 hade föreningen en mycket god friidrottsman Erik Westman från Kalvträsk, vilken representerade föreningen bl. a. i ett D. M. och alltjämt innehar klubbrekordet i diskuskastning med 44 m. Under de senare åren har föreningen haft en relativt god tillgång till goda skidlöpare i Sture Forsén, bröderna Hultdin och bröderna Nordin. Herr Brandt framförde idrottsföreningens tack till Gruvbolaget för det ekonomiska stöd, som föreningen erhållit under alla dessa år. Han uttalade även förhoppningen, att idrottsföreningen skulle komma att gagna samhället och skapa nyttig fritidssysselsättning för samhällets ungdom. Till slut utdelade Herr Brandt Västerbottens Fotbollsförbunds diplom till Karl-Erik Hedlund samt kretsens diplom till Götrik Ahlbom, Erik Gidlund, Linus Nilsson, Adolf Nilsson, Oskar Karlsson och Karl-Magnus Holmgren. Vidare erhöles 19 medlemmar kretsens förtjänsttecken.

Härefter framförde assistent Larsson I. F. K:s Centralstyrelsens välgångsönsknningar och framhöll i sitt tal särskilt idrottsföreningens betydelse för ungdomens idrottsliga fostran inom ett samhälle av Kristinebergs karaktär. Herr Larsson överlämnade Centralstyrelsens hedersmärke till Ahlbom, Gidlund och Hedlund.

För Malå idrottsförening talade ordf. »Kalvträsk-Nilsson». Slutligen framförde platschefen ingenjör Bertil Israelsson de närvarandes tack för undfågnaden, varjämte han önskade föreningen lycka och framgång i sitt samhällsnyttiga arbete. Efter supén vidtog dans, varjämte I. O. G. T:s amatörer bidrog med underhållning.

Inför ett tioårsjubileum med alla dess tillbakablickar på gångna år kommer givetvis även tankar och önsknningar för kommande tider. Vad som i så fall ligger alla I. F. K:are närmast om hjärtat torde vara önskemålet om idrottsplatsen. Sedan sommaren 1943 förfogar föreningen över en av Bolidens Gruv AB iordningställd fotbollsplan, men möjligheterna till fri idrott saknas alltjämt.

Årets tjänstemannaskytte

samlade 77 deltagare, varav 30 från Boliden, 23 från Rönnskär, 20 från Kristineberg och 4 från Adak. Direktör Bengtson hade till årets tävling uppsatt ett nytt vandringspris i stället för det, som utgick förra året. Det blev Rönnskär, som lyckades erövra första inteckningen i det nya priset, som utgöres av en tallrik av Bolidensilver.

Två Rönnskärsskyttar nådde de bästa individuella resultaten, nämligen 1-klassaren Helmersson och 4-klassaren Björkengren, vilka båda noterade 146 poäng. Särskilt den senares serie, som ju sköts från 300 m, är av synnerligen hög klass. J. G. Hedlund, Boliden, låg ockväl till för ett gott resultat. Han hade inte många poäng borta efter 10 skott, men så råkade han dra ned dioptersiktet vid sista omladdningen och hamnade på 123 p. I övrigt kan noteras, att Bolidenskyttarna förlorade lagsegern på sin dåliga skjutning mot 1/3-figurerna, där de endast fick in 8 träff av 36 möjliga, på de två andra figurerna sköt de sedan 54 av 72 möjliga.

Ur resultatlistan:

Damklass: 1. U. Helmersson, Rönnskär 135 p.; 2. G. Borell, Boliden 125; 3. S. Högström, Kristineberg 124.

Klass I: 1. B. Helmersson, Rönnskär 146 p.; 2. D. Karlsson, Boliden 137; 3. E. Lindfors, d:o 137; 4. C. Burlin, d:o 136; 5. S. Brandt, Kristineberg 134.

Klass II: 1. T. Degerman, Rönnskär 129 p.; 2. Å. Norkvist, Boliden 120; 3) E. Gustafsson, d:o 118; 4. S. Berg, Rönnskär 118; 5. V. Weng, Adak 117.

Klass III: 1. I. Edenwall, Rönnskär 131 p.; 2. B. Forsell, Boliden 128; 3. A. Casselström, d:o 126; 4. S. Lundkvist, Rönnskär 122; 5. M. Stenberg, Kristineberg 122.

Klass IV: 1. A. Björkengren, Rönnskär 146 p.; 2. Å. Wirstam, Boliden 135; 3. A. Burvall, d:o 134.

Klass V: 1. O. Sundström, Rönnskär 140 p.; 2) B. Högström, Kristineberg 137; 3. R. Ekeblom, Rönnskär 122.

Lagtävling: 1. Rönnskär (A. Björkengren, O. Sundström, B. Helmersson, U. Helmersson, T. Degerman, F. Wikström) 1.174 p.; 2. Boliden (Å. Wirstam, T. Lundström, D. Karlsson, E. Lindfors, C. Burlin, A. Burvall) 1.130 p.; 3. Kristineberg (B. Högström, M. Stenberg, F. Olsson, S. Andersson, S. Brandt, E. Wilhelmsson) 1.057 p.

*



Semesterpengarna och skatten

När detta läses, är semestern slut för detta år. Det har diskuterats rätt mycket i samband med semesterpengarnas utbetalande. Många anser, att skatteavdraget blir högre den månaden. Det är nog sant, men skillnaden blir ej så stor, som följande exempel visar.

Om en arbetare, som är gift och har ett barn, tillhör ortsgrupp 4 och har en månadslön av 550 kr blir skatteavdraget 86 kr. Får han 265 kr som semesterpengar blir månadslönen $550 + 265$ eller 815 kr och skatteavdraget 163 kr. Kommande månad har han bara halv lön, 275 kr, och skatteavdraget blir då 22 kr. Om man räknar ihop hela hans inkomst för dessa två månader, blir den $550 + 265 + 275$ eller 1.090 kr och skatteavdraget blir 185 kr. Om han inte fått semesterpengarna hade avdraget blivit 172 kr för dessa två månader. Han har alltså lagt ut 13 kr för mycket i skatt. Som alla förstår, kan man inte göra upp en tabell, som kan stämma så när som på dessa kronor. Men alla får ju tillbaka de pengar som betalats för mycket.

M. L.

Här må vara platsen att framhålla, att den, som räknar med att ha någon extra inkomst under det kommande året, bör anmäla detta på nedanstående formulär till vederbörande avlöningskontor, så att extra skatteavdrag kan göras. Därigenom undviks i möjligaste mån obehaget att erhålla kvarskatt.

Red.