

Kristineberg liknar en krigszon

I SEPTEMBER BESÖKTE jag min hemort Kristineberg! Vad fann jag? Jo, ett slumsamhälle eller krigszon, eller vad man numer kallar sådana orter.

Jag åkte gata upp och gata ner utan att möta någon människa. Jag körde ett varv till men fann endast lekande barn med sina fröknar på förskolan.

Jag stannade på parkeringen och mötte två pappor (i 30-årsåldern) som skulle hämta sina barn. Jag frågade: "Vad är det som hänt här?" Svaret blev:

"Så här har det sett ut så länge jag minns".

Vad var det vi alla såg? Jo, Frälsningsarmén höll på att förfalla, flerfamiljehus med trasiga fönster och gardiner, balkonger som hängde, broar, takpannor och rännor borta, igenvuxna gårdsplaner, glas och annat bråte men också skrotbilar på var och varannan öde gård/tomt som läkte olja, bensin, uppallande.

(Vem/vilka äger dessa fastigheter med tillhörande skrot?)

VILKA FRAMTIDSDRÖMMAR finns i dessa förskolebarns huvuden? Själv minns jag att vi fick skriva en uppsats när jag gick i fjärde klass (1955).

Temat: Hur ser Kriberg ut om 50 år? Men inte att de skulle se ut som det gör i dag! Aldrig kunde jag väl drömma om det.

Boliden överlät samhällsansvaret till Lycksele kommun 1969.

Boliden på sin tid svarade för väghållning, avlopp, sopor, belysning, asfaltering, snöplogning, målning, reparationer, ishockeyplan, ja allt utan kostnad

för övriga kommunmedborgare. Realskola gick vi i Malå. Tandläkarbesök skedde en tid i Lycksele sedan i Malå. Yrkesskola bedrev Boliden i egen regi.

Vad har kommunen och dess politiker gjort med alla de skattemedel som strömmat in i kassan (sedan 1943)?

Inte mycket vill jag påstå. En sim- och

sporthall, några träankor i en av branddammarna! För skattemedel strömmar väl ännu in i kommunens kassa?

ÅR 2005 ERBJÖD JAG mig att vara reseledare för ett 60-tal församlingsbor (Norrfrjärden) som ville besöka Gruvkyrkan med Kristusbilden. Det blev en

upplevelse vill jag lova. Besöket i gruvan var enastående! Men chocken kom när vi åkte runt med bussen för att visa på ett "mönstersamhälle". Fy vad

jag skämdes den turen. Resenärerna (turisterna) var bestörta över att beskåda samhällets förfall.

Frågorna som ständigt återkom: "Hur kunde det bli så där och vad hände?" Vem bär ansvaret? Hur tänker "dom"? Är det ingen som tar tag i problemet?

Vad har ni politiker i Lycksele gjort under alla dessa 40 år? Har ni bara sett på? Inom idrotten brukar man säga; de som deltog, de som såg på, de som

inte var där. Vem bär ansvaret för förfallet?

Till sist; jag undrar fortfarande vad dessa små Kribergsbor tror om framtiden? Det skulle vara intressant att veta vad som rör sig i deras tankevärld.

STAFFAN LINDMARK

före detta Kribergare