

Bo Lindström

Jag kom till Kriberg 1944 från Örviken, utanför Skellefteå, och började i första klass på hösten. Vi bodde på Kopparvägen 27, grannar med Sigurd och Fanny Björk och deras barn Siv och Göran. Mamma Thori gick bort 1953 och jag bodde tillsammans med pappa Verner till -57 då vi flyttade till Riksbyggena. Efter skolan arbetade jag bl a som tidskrivare och gick sedan lärlingsutbildningen på mekaniska, till verkstadsmekaniker (under Seth Waleij). En bra skola. En viss utbildning fick jag också på Malåborg i Malå där många kvällar tillbringades!! Bussresan dit fick man tillbringa stående, då kostymen inte var av bästa kvalitet och gärna skrynkade till sig. Spelade fotboll och ishockey i IFK Kristineberg till -57 då jag tillsammans med Berndt Liedgren gick över till Rökå IF i div. 4 med legendariske Gustav Örnberg som lagledare. En härlig tid.



En bild från Kopparvägen 27 där Bosse växte upp. Här tillsammans med brodern Sven.

Halvtid i matchen mot Ullbergstråk 27 september 1953. Underläge med 0-3. Berndt "Beda" Liedgren blöder från knäet, Börge Norberg deppar, Bosse Lindström tömmer en Loranga medan målvakten Alf Grahn koncentrerar sig inför den andra halvleken. Några smågrabbar håller sig i närheten.

Jan -59, nyss fyllda 22, drog jag söderut till Linköping närmare bestämt och stannade där till 1969. Arbetade största delen av den tiden på SAAB flygdiv. Spelade fotboll för BK Kenty i div. 3 och ishockey i Rimforsa fram till 1966 -67 då jag la av.

1963 gifte jag med Annalisa Granqvist. Vi träffades i Kriberg där hon jobbade på labb i anriktningsverket.

Vi fick 2 pojkar födda -66 och -68. Efter en kort sejour i Skellefteå 1969 till -71 hamnade jag i Grenå, Danmark, och arbetade på en firma som tillverkade flygplansdelar till Saab.

1975 gick flyttlasset till Trollhättan, där jag fortfarande bor. Har jobbat på inköpsavd. på SAAB bildiv. hela tiden, till min avtalspension år 2000.

Annalisa gick bort våren 1999 efter en tids sjukdom.

Är numera lyckligt omgift sedan några år.



Lumpen vid Lv7 i Luleå 1957

Har f.ö. fortfarande kontakt med några kribergare, Alice (Johansson) och Rolf Åhlund, som bor i Malmö och Börge Norberg, som bor i Sthlm. Börjes mamma hade jag som lärarinna i skolan, Edit Norberg om någon minns henne?

Här i Trollhättan bor Margareta Blom, dotter till Gertrud och Algot Blom, som bodde på Kronåsvägen nedanför skolan.

Idag lever vi ett stillsamt pensionärliv med radhus, Opel, hund (Jack Russel) barn och barnbarn.

Vi besökte Skellefteå i sept. och hälsade på Barbro och Sven (mina syskon) med respektive. Var då även till Kriberg en sväng.

Sänder härmed hälsningar till S-O och alla läsare av Kribergssidan och hoppas att flera skriver ner några rader om ”Vad hände sén ”.



Bosse Lindström
Trollhättan