

Vad hände sedan?



Sedan några år tillbaks har jag blivit en riktig hurtbulle. Det är gymmet som gäller för att kompensera tidigare försyndelser. Jag tränar fem dagar i veckan för att behålla rörligheten och motverka fettillväxten runt buken.

En roman med frän social kritik som slog åt alla håll. Den beskriver yrkessjukdomen silikos som låg som ett hot över oss alla. Jag kan verkligen rekommendera boken än i dag, då speciellt för er med rötter i Kristineberg.

SSU

Sången om den eldröda rubinen av Ragnar Myckle, en skandalomskrivna roman, studerades med stort intresse av oss testosteronstinna och finnickiga tonårsgrabbar i SSU:s styrelse. Boken hotades av indragning på grund av beskrivningen av ett antal erotiska avsnitt. Det var antagligen därför vi läste den.

Vi startade också ett "klubbgäng" i SSU och spelade revy på ett antal orter vilket roade oss som stod på scenen mer än publiken skulle jag tro.

Som 17 åring och med tillstånd från bergmästaren började jag i Gruvan som borrhare. Ett tungt arbete för en ung grabb som inte vuxit klart.

Håkan Åström. 410714-8597.

Flyttade till Kristineberg 1946 med mina föräldrar Ingvar, Ruth och syster Margareta.

1947 föddes min syster Elinor. Vi bodde på Dammvägen 7 med massor av kamrater i samma ålder. Min mor Ruth avled 1952. Jag fick ytterligare en syster, Yvonne sedan pappa gift om sig med Elvy.

Skolan och fritiden

Skolan genomfördes med stor möda och måttliga framgångar. Det var andra saker som intresserade mig. Vinter ägnades åt skidåkning, där träning och lokala skidtävlingar genomfördes nästan varje vecka. Brottning var under några år en populär sport som samlade många grabbar under ledning av John Holmström.

Sommartid så var det friidrott och fotboll som upptog nästan all min tid.

Första jobbet

När skolan var över var det springgrabb på fiket som blev mitt första jobb, under en kortare period. Sedan blev det industriskolan som var en bra utbildningsform. Den gav möjligheter att få en inblick i vad en rad yrken krävde av dig.

Samhällsfrågor

Redan i tidiga tonåren så väcktes mitt intresse av samhällsfrågor och politik. Jag gick med i SSU när Ove Åström (bagarlärning på fiket) och några till bildade en klubb i Kristineberg. Vi hade ett antal studiecirkel. Bland annat studerade vi boken Grottorna av Kurt Salomonsson.

Inkallad

Inkallelseorden kom som en befrielse. Jag ryckte in i maj månad 1959 på I 20 i Umeå och blev kvar där ett år. På regementet fick jag se TV för första gången i mitt liv. En överklig och fantastisk upplevelse tyckte jag. Livet i det militära var lärorikt på många sätt och jag har haft nytta av dom åren senare i livet. Jag blev kvar i rullarna i sammanlagt två år på grund av att jag var ute i FN tjänst.

Till Skellefteå

Bosatte mig i Bergsbyn utanför Skellefteå i mitten av 60-talet. Köpte hus, och blev fackföreningsordförande på Skarins, där jag arbetade treskift. Uppdraget som facklig ledare var krävande och när jag tittar i backspegeln så var jag lite för ung och oerfaren för uppdraget. I mitten av 70-talet så bytte jag arbete och började på Plastkarosser. En trevlig arbetsplats med arbetskamrater i samma ålder vilket säkert bidrog till trivseln.

Medlefors folkhögskola

Politiken och det fackliga arbetet tog all min fritid i anspråk. Det blev och har varit min stora passion här i livet. För att förkovra mig beslutade jag att började på Medlefors folkhögskola där jag gick två terminer. Ett fantastiskt år och jag önskar att fler skulle våga genomföra ett sånt projekt en gång i livet.

ABF i Jokkmokk

När jag fick förfrågan efter året på Medlefors folkhögskola om att börja arbeta på ABF i Jokkmokk så blev jag både glad och smickrad. Min uppgift var att jag skulle inspirera de anställda till att komma ur en liten svacka som man hamnat i när det gäller studieverksamheten. Det var en spännande tid med massor med arbete under två år. Jokkmokk och befolkningen där är präglad av Vattenfall, den samiska kulturen och stort miljö- och naturintresse. Jag fick lära mig mycket under min tid där uppe som jag har haft nytta av under min tid som folkbildare.

ABF i Västerbotten

ABF – Västerbotten med säte i Umeå behövde en medarbetare 1985 som skulle arbeta med handikapporganisationer i länet och internationella frågor. Jag fick jobbet vilket visade sig bli ett personligt lyft.

Senare blev jag ansvarig för politiken och de fackliga organisationerna. Ett annat intressant arbetsområde har varit glesbygds- och byautvecklingsfrågorna som är högaktuell för Kristineberg med omnejd. Under mitt arbete med byutveckling har jag haft förmånen att besöka Kristineberg vid ett antal tillfällen och fått arbeta med dom som sliter med Kribergs framtid.

Mina 20 år som folkbildare i Västerbotten har varit de bästa i mitt liv.

Umeå och Gravmark

När jag flyttade till Umeå så bodde jag på Ersboda i Tobleronehusen på femte våningen med en vidundrlig utsikt över staden. Efter några år så började jag titta mig omkring efter en liten stuga där jag kunde tillbringa lediga stunder med att odla potatis och arbeta med händerna.

Jag hittade mitt smultronställe i en liten by efter Sävarån som heter Gravmark. Där har jag bott i arton år med min hund Bessy, älgar och renar på tomten under vintern, och inte att förglömma myggen under sommaren.

Anderstorp

Sedan 2004 så är jag bosatt i Skellefteå i stadsdelen Anderstorp. Jag lever ett lugnt och sunt liv numera, till skillnad från tidigare då jag frekventerade hotellen i länet med mina kurser och konferenser. Jag har två vuxna barn och två barnbarn. Är ensamstående sedan 25 år och det passar mig utmärkt.

Gamla Kribergare

Det händer då och då att jag träffar på gamla Kribergare när jag är på Coop Forum för mina inköp. Sture Gidlund, systrarna Laila och Gunnel Holmström, Bullas, Leif Kågström dyker upp med jämna mellanrum. Det är alltid trevligt att träffas och prata om gamla tider och få höra nyheter om andra Kribergare i försakingringen. Vi gläder oss också åt den fantastiska hemsidan som S-O har gjort och hoppas att han har orken att fortsätta med detta fina arbete.

Hurtbulle

Sedan några år tillbaks har jag blivit en riktig hurtbulle. Det är gymmet som gäller för att kompensera tidigare försyndelser. Jag tränar fem dagar i veckan för att behålla rörligheten och motverka fettillväxten runt buken.

Håkanå