

Sven-Olof Åström, Kronåsvägen 22

Kom till Kriberg en regnig sommardag 1950 efter en resa från Ursviken. Minns än idag hur bröderna Wilhelmsson nyfiket trängdes i hörnet av Kronåsvägen 22 där vi flyttade in. Mina föräldrar, Sven och Elsie samt mina syskon Brynolf och Ann-Christin tog tvårummaren i besittning.



Skolan



Började skolan 1954. Gott om ungar i de två parallellklasserna. Fortsatte efter sjätte klass till realskolan i Malå och därefter till gymnasiet i Lycksele. Blev efter alla skolåren någorlunda studiemotiverad det sista året där. Har aldrig gillat en schemalagd tillvaro. Samtidigt hade mitt intresse för friidrott vaknat till. Det intresset kom att uppta en hel del av min fritid de närmaste åren. Vill ni läsa mer om detta så finns det på [denna länk](#).

Militärtjänsten



Efter gymnasiet hamnade jag på Ing3 i Boden ("Jag vet en plats på jorden, där solen aldrig ler..."). Trivdes inte med kylan och det evinnerliga tältandet under vintern. Jag fick dock en gedigen utbildning i att använda olika vapen, allt från k-pist till granatgevär, sprängteknik, men också att



bygga broar. Någon direkt nytta av dessa kunskaper har jag inte haft, men det finns alltid andra, positiva minnen från denna tid.

Mera utbildning och arbete

Sökte mig sedan ner till Umeå och började läsa på universitetet. Det blev i huvudsak beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen. Efter tre år blev det dags att söka jobb, vilket var en sällsynt vara på den tiden.

Livnärde mig på ett antal extraknäck, bl a frilans på VK, VF och Sveriges Radio. Fick tag på ett heltidsjobb vilket förde med sig 5-6 timmars sömn och resten arbete.

Arbetade inom Socialtjänsten med dåtidens värstingar, eller socialmedicinskt handikappade som de kallades då. Kom sedan att arbeta mer administrativt med planering och uppföljning och arbetar för närvarande med informationsfrågor.

Familj



Bildade familj i mitten på 70-talet, fyra barn, radhus, Volvo och sommarstuga. Genomförde en snabbvignel 2009 på Stadshuset i Umeå. Det hela avlöpte i rekordfart i pausen mellan två av Ingemar Stenmarks slalomåk (45 sekunder).



Vigsselförrättaren kom springande och lämnade oss springande för att inte missa andraåket. Äktenskapet har dock varat längre än så.

Bor sedan 23 år tillbaka i villa i Ersforsen , ca 7,5 km från Umeå centrum. Cyklar till och från jobbet året runt och har därför en hyfsad kondition. Trivs utmärkt i trädgården som gränsar mot Tavleån.

Barnen är utflugna, jobbar eller går på utbildning.

För övrigt för jag en envis kamp mot en begynnande kulmage. Men det ska vara gott att leva. God mat, trevligt umgänge och många utlandsresor håller själen ung men kroppen tung.

