

Helmer Andersson 1915-1984

Helmer Andersson föddes i Ytterklintfäboda 20/8-1915 någon mil från Robertsfors.

Gjorde militärtjänsten i Boden.

Tillsammans med en kamrat (Sven Thunell) från Ytterklintfäboda cyklade han till Rävlieden/Kristineberg (ca 20 mil) för att söka arbete 1937. Han var då 22 år. Första arbetet var som provtagare i Rävlieden med en lön på 12,50/dag.

Han gifte sig med Irma Nilsson från Robertsfors 1938 och flyttade in i ett nybyggt hus på vägen mellan Kristineberg och Rävlieden 1938. Huset ägdes av en man som var borrhare i Rävliedengruvan. Irma och Helmer fick hyra övre våningen som de kallade "Kupan". Hyran var 25:-/månad.

1939 föddes första barnet Lars-Erik. De flyttade till Kristineberg i början på 1940. 1944 föddes Margaretha.

Helmer med familj bodde på 2 ställen i Kristineberg.



"Tillsammans med en kamrat (Sven Thunell) från Ytterklintfäboda cyklade han till Rävlieden/Kristineberg (ca 20 mil) för att söka arbete 1937. Han var då 22 år."



Helmer gick en gruvkarteringskurs i Boliden på 1940 talet, ledd av Dr E Grip.

Helmer blev gruvkartör i Kristineberg och arbetade med det till sin pension 1980.

En period under 1951-52 arbetade han för SGU och något Museum i Stockholm och registrerade Kristinebergsmalmen och borrhärnor. (Vet ej exakt vad det var han gjorde men det var ett speciellt uppdrag.) *(En gång fick mor och vi barn följa med på en sådan resa till Stockholm. Vi fick bo i en Bolidens lägenhet. Vi fick åka med Hällstens taxi till Bastuträsk och sedan med tåg till Stockholm. Vilken upplevelse.)*

Han var Bolidenbolagets fotograf i Kristineberg under tidiga Kristinebergsåren och tog bl.a den omtalade Kristusbilden. Fotograferingen tog så mycket tid så han avsåde sig det uppdraget efter ett antal år.

Han var även under en tid gruvans guide (eller ciceron?) och visade gäster runt i gruvan.



”Helmer och Irma flyttade in i ett nybyggt hus på vägen mellan Kristineberg och Rävli den 1938. Huset ägdes av en man som var borrhare i Rävliengruvan. ”



Helmer tillhörde Missionsförsamlingen i Malå ca 40 år. Spelade på olika instrument och sjöng i manskör i många år. Han hade en hel del humor och spelade gärna teater.

Helmer tyckte om människor och ville gärna göra nya bekantskaper. Det var alla typer av människor och olika nationaliteter. Många var arbetare som bodde på överliggarna.

Hans fritidsintresse var stugan i Björksele (”Sunnanå”), trädgården, fiske och bärplockning.

Han tyckte om att teckna och gjorde många bra karikatyrer.

Han blev 69 år och dog 23/11-84.

Bilder och text från Margaretha Hjalmarsson (Andersson)

En tanke slår mig när jag läser Helmer Anderssons levnadsbeskrivning. Tänk om man kunde resa tillbaka i tiden och ta sig upp till Kriberg vid det tillfället för 71 år sedan när Helmer och hans kompis anländer efter sin 20-milafärd på cykel.

Vilka tankar och förväntningar hade han då?

Skulle jag kunna hålla tillbaka allt jag visste om hans framtid?

Skulle jag kunna titta på det som skulle hända den 29 november 1946 när den silverglänsande kvartsitformationen skulle framträda och väcka uppmärksamhet över hela världen?

Nu sitter jag med Helmers negativalbum och botaniserar bland folk och händelser från Kribergs första decennier. Minnen berikas, förklaras och gör resan tillbaka möjlig.

S-O Åström